

Nieuwsbrief

november 2015

Nog even geduld alsjeblieft...



Vierende verhalen

Afgelopen maart kreeg ik de uitslag van de verhalenwedstrijd die door Uitgeverij DaVinci werd georganiseerd. Eén van mijn verhalen zal in de bundel 'Vierende verhalen' komen.

Hoewel de publicatie van de bundel vóór de zomer gepland stond, is het de uitgeverij niet gelukt. *'Er is meer tijd in gaan zitten dan wij in eerste instantie hadden ingeschat,'* laten ze weten.

Op dit moment is de uitgever bezig met de vormgeving en de afronding.

Mijn eerste jeugdboek: 'Holly D. jongen/meisje' straks in de boekwinkels!

Door een optelsom van onvoorziene omstandigheden hebben de uitgever en ik besloten om de publicatie van mijn boek uit te stellen tot februari 2016.

De bedoeling was om het boek deze maand drukklaar te hebben en het vóór de feestdagen uit te laten komen. Helaas.

We hebben nu wel wat meer tijd om er iets moois van te maken!



Positief bezuinigen deug(d)t! (werktitel)



Mijn e-boek: 'Matigheid Deugd' is een boek dat zich niet in een laatste staat laat liggen. Tijdens de gratis online training 'Start met je boek en trainingsprogramma' van Jolanda Pikkaart en Elly ontving ik voldoende handvatten om het boek weer tevoorschijn te halen en ermee aan de slag te gaan:

- De titel is voorlopig 'Positief bezuinigen deug(d)t'
- De inhoud ben ik aan het verdiepen, verbeteren en versterken.
- Het boek is niet meer alleen om te lezen, maar ook een boek om te doen/te reflecteren.

Daarnaast, staat er op de site van Netwerkgroep 45+ in Nijmegen een interview over mij en het ontstaan van het e-boek. Zal ik maandelijks een bespaartip die deugt ;) op hun site aanleveren. En geef ik op 27 november a.s. een presentatie over 'positief bezuinigen'.

In januari 2016 bekijk ik om samen met Dieuwke/Moeders Minimalisme het e-boek mooi vorm te geven en deze als pdf via paypro te verkopen.

En verder...



Liefste

Het duurde even maar in mei jl. ontving ik deze bundel in de brievenbus. Natuurlijk keek ik direct op bladzijde 99 waar mijn gedicht LIEFSTE staat. Voor degene die de bundel niet hebben; een klein cadeautje voor de feestdagen

Was ik blind,
dan zag ik niet
ons hart gekerfd staan,
op de stam van de eikenboom.

Was ik doof,
dan hoorde ik niet
mijn naam gefluisterd,
in het ruisen van de wind.

Ik ben niet beperkt,
toch verblind,
verdoofd
door jouw liefde.

© Shelly



Mijn eerste Young Adult Thriller

Dat was hard werken van april tot september jl.

Ik wilde meedoen aan de YA Wedstrijd van uitgeverij 'Storm Publishers' Dé uitgeverij op het gebied van Young- en New Adult boeken. Het ging mij niet om de eerste prijs (boekuitgave), maar ik hoopte bij de eerste tien/top tien terecht te komen om een beoordeling over mijn hele manuscript te krijgen. Ik moest dan wel een verhaal schrijven tussen de 50.000 en 90.000 woorden, binnen tenminste één van de opgegeven thema's.

Ondanks mijn volharding en ook de enorme inspanning van mijn proeflezers: Mieke Cobussen, Hanneke Koolen en Uli Bartels is het niet gelukt om de jury, tijdens het lezen van de eerste drie hoofdstukken, in hun greep te houden. 'De structuur is rommelig' typten ze en 'Show don't tell' was hun advies.

Een beetje teleurgesteld was ik wel, maar ik realiseer me ook dat ik nog niet de ervaring heb om een goed/krachtig manuscript in zes maanden tijd te schrijven. En...dat dit wel mooi **mijn eerste Young Adult Thriller is die minstens 50.000 woorden telt en alleen nog maar beter kan worden.**

Wordt vervolgd!